

## **171120 171220 Belichamen van het nieuwe Universum van de Aarde**

Voorstel van Marko Pogačnik en het Lebensnetz

De aarde is voor te stellen als een cluster van autonome sferen, die zich ontwikkelen rondom het goddelijke hart van Gaia, de bron van het leven. Desondanks bevindt zich volgens het holografische principe het centrum van de Aardekosmos niet enkel in het midden van de Aardeclusters, maar ook in het centrum van elk van haar werelden en in elk van haar wezens.

Het doel van deze meditatie is om jezelf gewaar te worden in het centrum van het nieuw georganiseerde Universum van de Aarde alsook in het centrum van de menselijke wereld - die zowel de wereld van de belichaamde mensen omvat alsook de wereld die door de menselijke voorouders en het nageslacht bewoond wordt.

### **\* Belichamen van het nieuwe Universum van de Aarde**

- Wees aanwezig in het hier en nu en word rustig.
- Word je ervan bewust, dat het cluster van de kleurrijke sferen van het Aardse Universum zijn centrum heeft in jou. Vind de focus van hun aanwezigheid in je lichaam.
- Als je aan de juiste centrering moet werken - focus dan op je hartcentrum of misschien ook op het punt van de perfecte aanwezigheid dat zich diep in de tempel van je buik bevindt.
- Wees daar aanwezig en wees jezelf bewust van de sferen van de Aarde (of je individuele lichaamssferen) die zich om het door jou gekozen centrum ontwikkelen.

Een andere mogelijkheid is om jezelf waar te nemen als centrum van de genoemde twee hemisferen van de menselijke wereld. Deze dienen weer verbonden te worden. Wees een poosje de verbinding tussen hen en draag zo bij aan de (leef-)sferen van de menselijke familie.