

121020 121120 Aarden op een andere manier

Lebensnetz – Geomantie en Omwenteling

Voorstel van Marko Pogačnik en het Lebensnetz

Een ander manier om te aarden

Omdat de basale toestand van de Aardekosmos zeer snel verandert, worden wij uitgedaagd om permanent wegen te zoeken hoe wij ons kunnen afstemmen op de actuele stand van zaken betreffende de omwenteling van de planeet.

Als het een van de basale veranderingen is om de Aarde als autonoom wezen te onderkennen, dan is het ook een uitdaging om onze instelling met betrekking tot het thema van aarding te veranderen.

We moeten niet langer op de Aarde neerkijken alsof zij enkel een welkome gelegenheid biedt om onze eigen ideeën en activiteiten te verankeren.

De Aarde dient onderkend te worden als bron van onze spirituele ontwikkeling en als de ware bron van het leven. Het is de innerlijke zon van de Aarde, haar stralende kern, die de bron van de volheid van het leven vertegenwoordigt, en waarvan de creatieve inspiratie uitgaat die ons, Aardewezens, allemaal raakt.

Pas als wij een liefdevolle relatie met de 'Aarde-als-Gaia' hebben opgebouwd, zijn wij in staat ons voor de andere dimensies van de kosmos te openen. Dit wereldbeeld, waarin boven en onder omgewisseld zijn, vormt een uitdaging voor ons.

*** Aarden op een andere manier**

- Vind het nieuwe kroonchakra, dat betrekking heeft op de innerlijke zon van de Aarde. Als je staat bevindt zich dit ongeveer 30 centimeter onder je voeten. De kleur is een variatie van violet. Als je zit, zoek je een punt in relatie tot je stuitje.
- Kijk door dit violette centrum in de richting van het Aardecentrum, zoals je naar de zon kijkt. Neem de tijd om de relatie met de 'Moeder-van-het-Universum', waarvan Gaia het holografische deel is, op te bouwen.
- Terwijl je in het centrum van de Aarde bent verankerd, richt je jouw aandacht in tegengestelde richting, naar je eigen innerlijke zon – je hartcentrum, met de kleur groen. Hoe voelt deze manier van toenadering tot je eigen centrum aan?
- Ga met je aandacht verder omhoog tot het centrum dat boven je hoofd pulseert. Dit heeft zich op een nieuwe manier veranderd in een aardingscentrum. Het verankert het menselijke wezen in de volle omvang van het Universum waarin wij onze oorsprong hebben. Het is aan te duiden als ons nieuwe basischakra (kleur wit). Van hieruit hebben wij de mogelijkheid ons door de verschillende dimensies van het Universum te reizen.
- De voorwaarde voor dit reizen is dat we met behulp van ons nieuwe kroonchakra vast verbonden blijven met het centrum van de planeet, met het centrum van de Aardekosmos.